



Norrlandsträngaren 2019

Tidskrift för Norrlandsträngare Nr 3

Innehållsförteckning

Ordförande har ordet	Sidan 1
Återetablering i Sollefteå	Sidan 2
Museiavveckling och det militära kulturarvet	Sidan 3
Bengt "Ecka" Ericson	Sidan 4
Nicodemus och mässen	Sidan 5
Skidminnen– Ola Olsson	Sidan 6
Lennart Sjödin– fotograf	Sidan 7
Glenn Sohlin och Trängen på Remsle	Sidan 8-9
SMKR regionala möte	Sidan 10
Trängträff i Hässleholm	Sidan 11
BA 11, minnessten för Veteraner och Trängträff 2020	Sidan 12

Föreningsuppgifter

Ordförande:

Kjell Åström, Tfn: 070-669 39 37
Email: kjellastrom59@gmail.com

Vice ordförande:

Bertil Olofsson Tfn: 070-675 41 94
Email: bertil_olofsson@hotmail.se

Sekreterare:

Arne Hedvall Tfn: 070-555 36 62
Email: ag.hedvall@telia.com

Kassör:

Göran Nordström Tfn: 070-654 20 93
Email: tvaguran@icloud.com

Ledamöter:

Lennart Hellström Tfn: 070-175 27 15
Email: lennart-hellstrom@telia.com

Karl-Anders Ödlund Tfn: 070-576 62 33
Email: kalle.odlund@telia.com

Barbro Sjö Dahl, Mobil: 070-336 34 10
Email: barbro.sjodahl@sollefteå.se

Plusgiro: 33 69 14 - 7 Årsavg. 150 kr

Hemsida:

www.norrlandstrangarna.se

Adress:

T 3 Kamratförening
c/o Kjell Åström
Skärvstavägen 32
881 30 Sollefteå



Akvarell över södra kaserngården av Lars Holmer

Tjugotjugo visst känns det spännande att säga. Samtidigt minns jag hur vi för tjugo år sedan diskuterade vad vi skulle säga vid millennieskiftet och även ifall datorer och system skulle krascha.

Vi kan se tillbaka på 2019 som ett intensivt och fint föreningsår, med den mycket lyckade T 3-träffen som årets stora begivenhet. Under tre strålande dagar i maj umgicks och trivdes ett hundratal Norrlandsträngare. En stab under Kalle Ödlunds ledning arrangerade på ett berömvärt sätt och lockade dessutom ett antal nya medlemmar.

Vi kan också glädjas åt programsamarbetet med I 21:s kamratförening och under våren kommer vi tillsammans att stötta firandet av Veterandagen med avtäckning av en minnessten.

Under hösten kommer ett nytt beslut angående försvaret att fattas och förhoppningarna på en återetablering i Sollefteå är stora. I tidningen och på vår hemsida kan du läsa mer om planerna.

T 3-träffarna går ju med två års intervall, så 2020 skulle ju bli ett mellanår, men...

Sedan 2008 har de fem trängkamratföreningarna årligen mötts och 2020 är det åter vår tur att arrangera. Mötet sker sista helgen i augusti under ledning av Bertil Olofsson och Lennart Hellström. Temat är "Trängare trivs tillsammans" med alltifrån prova-på-skytte, försvarsinformation och studiebesök varvat med trevliga möten och god mat. Vi hoppas på stort deltagande även från närboende som kanske deltar i hela eller delar av programmet.

Avslutningsvis vill jag önska er alla En God Fortsättning på det nya året.

Kjell Åström

Ordf T 3 Kamratförening



Återetablering av Försvaret i Sollefteå



När försvarsberedningen kom med sitt förslag i maj 2019 var Härnösand och Sollefteå två av de fyra orter som visat intresse för ett nytt regemente. Vi är eniga om att vi tillsammans kan erbjuda ett mycket bra alternativ i ett gemensamt framtida regemente i Härnösand/Sollefteå.

Tillsammans är våra största fördelar att vi snabbt kan komma igång. Det utbildas redan idag rekryter i Härnösand och vi kan med mycket kort varsel starta ett nytt regemente.

Dagens kapacitet på 100 rekryter kan snabbt bli 250. Tack vare den omfattande militära infrastrukturen, som finns kvar i Sollefteå, kan vi på lite längre sikt utöka till 800–1000 soldater.

Vi har dessutom tre övnings- och skjutfält med gällande

miljötillstånd, och kan erbjuda två olika miljöer – havet och kusten i Härnösand samt skogen och bergen i Sollefteå.



Vi har verkligen goda förutsättningar att kostnadseffektivt utbilda en brigad som Försvarsberedningen önskar. Bakom oss står ett enat län.

Våra fördelar i Sollefteå är: Militär infrastruktur med handlingsfrihet med brigad. Civil infrastruktur med goda möjligheter till bostäder, arbeten och en rik fritid.

Mycket kostnadseffektivt att återetablera.

Politisk enighet med positiva medborgare och näringsliv.

Personalresurser och många fd yrkesofficerare är intresserade av att återgå i tjänst.



I vårt upptagningsområde finns idag ca 250 000 invånare.

Till detta ska läggas pusselbiten ”Totalförsvaret” som betonas i försvarsberedningens rapport *Motståndskraft*.

Ett projekt är startat där samtliga kommuner, försvarsindustrin, Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB) samt vår länsstyrelse i Västernorrland ingår för att skapa ”Totalförvarsregion Västernorrland”.

Försvarspropositionen kommer enligt bedömare att läggas efter sommaren 2020 och ett försvarsbeslut tas senare under hösten. Vi har planerat in ett antal operationer med syfte att uppmärksamma vårt militära erbjudande för politiker och militärer.

”Vi kan – Vi vill – Vi gör det igen!”

Hans Pahlén

Projektledare Sollefteå
Näringslivsavdelning

Foto: Fredrik Modin, Tommy Engström samt ur BDB



Avveckling av Sollefteå Museum

I förra numret av NT berättade vi om förslaget att stänga museet. 24 juni fattade kommunfullmäktige beslut i frågan om avvecklingen.

Av museets tre anställda har jag och Peter Larsson sagts upp medan Barbro Sjö Dahl omplacerats till Arbetsmarknadsenheten, AME.



Lokalerna har lämnats och alla museiföremål har magasiniserats. Museisamlingarna står intakta med sina 35-40.000 föremål.



De militära föremålen som är ett lån från SFHM har i magasinet samlats på en särskild yta, likaså de traditionsföremål som kamratföreningarna deponerat.



Museets stora arkiv har gallrats och alla handlingar från de båda militära museerna och militära föreningar har lämnats åter till Kamratföreningarna.

Bilddatabasen finns kvar åtkomlig på nätet men inmatningen ligger just nu helt stilla.

Den militära museiverksamheten på I 21 och T 3 startades 1965 och vid försvarsavvecklingen 2000 övertog Sollefteå kommun, enligt ett avtal, ansvar för verksamhet. Under 55 år har det militära kulturarvet tillgängliggjorts i utställningar och på bara två månader avvecklade vi det.

Avvecklingen har gått i en rasande fart.

Inriktningen har, trots allt, varit att göra ett snyggt avslut. Ett stort tack till mina medarbetare.

Kjell Åström

Kamratföreningen åter hemma på Remsle



Maria Modin, enhetschef Reveljen och Kjell Åström ordf T 3 KF

Under de två senaste decennierna har kamratföreningen haft sina möte och aktiviteter på Sollefteå Museum. Efter avvecklingen i Apotekshuset har vi nu åter hittat hem till Remsle.

Vi har gjort en överenskommelse med Reveljen - kommunens centrum för vuxnas lärande och utveckling kring lån av lokaler.

Reveljen håller till i husen vid Södra kaserngården, bl.a. Klockkasern och fd. Filmsalsbyggnaden.

Sedan tidigare lånar vi lokaler för Friskvårdsgruppen och vi har alltid välvilligt fått lånat lokaler till våra T 3-träffar. Att nu även förlägga våra styrelsemöten hit känns naturligt och cirkeln är sluten.

Bengt "Ecka" Erikson



Bengt "Ecka" Erikson avled hösten 2019 och blev 92 år. Under ett antal år bodde han på Solgården men flyttade senare, för att komma i närheten av sin familj, till ett boende i Umeå. Hans syn blev med åren allt sämre och han var mot slutet helt blind.

Bengt föddes 1927 i Forsnäs i Åsele kommun. Efter jobb i skogen och på hotellet i Strömsund kom han 1944 som 17-årig volontär till Norrlands Trängkår.



Hans idrottsliga gärningar har det skrivits om i flera nummer av vår kamrattidning. Däribland hans bedrifter på motorcykel och alla tävlingarna som

medlem i det svenska militärlandslaget i Tillförlitlighet (numera Enduro). Även om hans tävlingsresor både inom Sverige och utomlands såsom Tyskland, England och Österrike har berättats. 1995 överlämnade han sin stora prissamling till T 3 museet.

Mitt första riktiga möte med Bengt "Ecka" Ericson, berättar Kalle Ström, var när jag gjorde Motorskolan 1959. Han var då en mycket omtyckt och duktig lärare.

Vi samarbetade på T 3 med trafiksäkerhet. Ecka var Regementsmotorbefäl under åren 1975-84. Bland annat utbildade vi och testade trafikskolorna på värnpliktiga och anställda. Vi skickade ut frågeformulär till de olika arbetsplatserna. Mycket populärt och det blev stora diskussioner precis som avsikten var. Jag minns Eckas uttryck "*finn fällan i trafiken*".

En annan sak var att soldaterna skulle ha med sig några extra reflexbrickor när de åkte hem på ledighet. Dessa skulle delas ut till dem man mötte efter vägen och som syntes dåligt.

Ecka var den förste kompaniofficeren på T 3 som fick möjligheten att gå kursen Militär besiktningsman. Namnet ändrades senare till Militär trafikinspektör.

Bengt lade ned oerhört mycket tid och engagemang i allt han tog sig för; trafiksäkerhetsfrågor, fackligt arbete, politiskt arbete för Socialdemokraterna och Botniabanegruppen.

1994 omgrupperade T 3 till södra sidan av älven. När så regementsmuseet flyttade till nya lokaler var Bengt såklart en av eldsjälarna i T 3-seniorerna. Gruppen bestod av ett 20-tal herrar som möttes varje torsdag för att samla fakta om Norrlandsträngarnas bildsamling. Detta arbete kom att utgöra grunden till Sollefteå Museums bilddata-bas.



Projektmöte 2005 med Göte Bergerbrant och Bengt Erikson.

Kom man på besök till Bengt och Gurli så var ofta köksbordet fullt med pågående arbete med kort, pärmar och skrifter. Han kunde ringa oss kamrater när som helst för att få hjälp med fakta om någon person han grundade på. Telefonnummer 511 19 kan vi alla. En händelse Bengt ofta återkom till, var den oförglömliga resan 1946, med en hjälpkonvoj till Wien genom ett sönderbombat Tyskland.

En resa som många år senare resulterade i en utställning på T 3:s museum.

Bengt var också djupt engagerad i Volontärträffarna (föregångaren till dagens T 3-träffar).

Vid vår träff 2017, hämtades han på Solgården, där han då bodde, så han fick tillfälle att träffa kamrater.

Vi upplyste de som kom fram att tala om vem dom var. Detta uppskattade han mycket och att få prata med forna kamrater, även om inte synen var med.

Hedersmannen Bengt Ericson beskrivs nog bäst med orden "engagerad och noggrann, vetgirig, kunnig och ambitiös, snäll, omtänksam och hjälpsam".

Han var en av många eldsjälar som lagt ner mycket tid och intresse i att bevara Norrlandsträngarnas minnen.

*Karl-Gustav Ström
Kjell Åström*



Ett av många torsdagsmöten. Här på Textilarkivet, innan starten på Apotekshuset 2003. Fr v. Curt Wiklund, Frans Artur Andersson, Wille Wennberg, Tore Bergman, Curt Lindström och Åke Ljungren.



Erhard Sundberg, Harry Sundin, Lars Myhrman, Wille Wennberg, Frans Artur Andersson, Curt Wiklund, Torsten Kingstedt, Henrik Bergqvist, Curt Lindström och Åke Ljungren.



Bertil Jeansson, Gerda och Henrik Bergqvist, Rut och Martin Ritzén samt Bengt Ericson.



Åke Ljungren, Björn Eklund samt PA Lindespång

Mässen och Nicodemus

I förra numret efterlystes minnesbilder av Nicodemus. Här kommer några fragment. Minnet är ju ganska opålitligt men såvitt jag kan komma ihåg utnämndes han i samband med invigningen av mässens bar.

1963 kommenderades vi tre fänrikar, Håkan Kruuse af Verchou, Per Holmlöv och jag, till T 3. Några år senare tyckte vi och några andra subalterner att mässen behövde en bar. Regementschefen överste Dag Nordenskjöld var positiv och vi fick lov att utnyttja det lilla rummet i mässens övervåning, bredvid den stora Ordersonsalen. Rummet hade två djupa fönsternischer, och i den ena byggde vi barhyllor med en bardisk framför. Diverse tillbehör fick vi från bryggerierna *Sobra* och

Till och från olika whiskyimportörer. I denna veva dök fotot av Kajsa-Ecke, som var helt obekant för oss, upp. Det kan ha legat i någon skrubbe på mässen eller så hittade någon av oss det hos fotografen Ekman som hade ateljé och butik mittemot T 3's grindar.



Vi ordnade en detaljförstoring av huvudet och kopierade in en uniformsmössa m/60, satte fotot inom glas och ram och hängde upp det i baren, bredvid ett löneut-

betalningsbesked till en av löjtnanterna där nettot var 1.25, eller något liknande, efter att "intresseavdraget" (mässräkningen) var gjord. Han tyckte att vi mässfänrikar kunde ta resten också.

Invigningen av baren skedde den 1 juni 1963 och den dagens namn var Nicodemus. Namnet har nu utgått ur kalendern.

Därefter firades Nicodemus varje år med drink i baren, herrmiddag i mässens matsal, kaffe på balkongen. Vid hyggligt väder även tävlingar, såsom "sabelstafett" i Officersparken eller "tras-hockey" i matsalen.

Detta är vad jag kan komma ihåg just nu men andra kan kanske komplettera och korrigera.

Erik Rossander

Skidminnen



Jag heter Ola Olsson och gjorde Befälsskola 1 på T 3 1961. På aktiv stat slutade 1974. Jag har alltid varit mycket intresserad av idrott och då främst längdskidor. Detta blev också den idrott jag satsade på som ledare. Som ledare i längdspåret har det gett mig otroligt mycket då jag har haft möjligheten att jobba på många nivåer. Alltifrån klubb-, landskaps-, riks- och även internationell nivå. Min tid som skidledare skiljer sig säkert inte mycket från vad många andra ledare upplever. En tid med resor, vallning, tid- och drickagivning. Det vill säga allt det som ingår i en aktiv skidledares uppgifter.



Damtränaren Janne Halvarsson och Ola Olsson. Nove Mesto, Tjeckoslovakien 1980.

Dessutom har jag jobbat med något som heter Svenska skidpoolen, Swe Skipool. En uppgift som har gett mig enormt mycket,

men vad är nu Swe Skipool? Det var en organisation inom svenska skidförbundet där vi skulle ta in pengar, material och tjänster till svensk längdlöpning. Min uppgift var att jobba inom triangeln Svenska Skidförbundet, sponsorer och aktiva i dom olika landslagen. Vi var fem personer i styrelsen som hade ett enormt stort kontaktnät. Under min tid i Swe Skipool från 1982 till 1996 hette ordförandena Olle Näslund (från Ö-vik), Stig Synnergren (fd Överbefälhavare, som också var kungens adjutant under pooltiden) och Per-Eric Jälmevik (VD i Folksam). Dessutom ingick Charlie Wedin - CEWE-förlaget, Carl-Erik Ståhlberg - Sparbanken, Jerker Löfgren - SE-banken, för att nämna några tunga namn.



OS i Lillehammer 1994

Under den här perioden fick jag möjligheten att vara med på cirka femtio Worldcup-tävlingar världen runt samt i VM 1989, 1991, 1993 och vid OS 1992 och 1994. Jag ingick dessutom i en grupp som var med vid sommar OS i Barcelona 1992.

Under min tid i Swe Skipool svarade jag bl.a. för utrustning till herr-, dam-, juniorlandslagen samt under

några år även för det militära landslaget. Som poolmanager fick jag en mycket bra kontakt med de aktiva och ledare. Naturligtvis även våra sponsorföretag som Vattenfall, Sparbanken, Scania, Folksam, Swix, sko- och skidfabrikanter samt ytterligare ett 30-tal materielföretag.



Glaciärläger i Ramsau 1990 med förbundskaptenerna Magnar Dahlen och Håkan Hällholm.

Jag hade förmånen att jobba mot åkare som Gunde Svan, Tomas Wassberg, Billan Östlund med flera.

Upplevelserna har under åren varit många, som till exempel Tomas Wassbergs tejpvallning i Holmenkollen 1985. Under åren 1974 till 1985 pågick utvecklingen och motståndet mot skateåkning. FIS (*Fédération Internationale de Ski - Internationella Skidförbundet*) gjorde allt för att bromsa utvecklingen. Det byggdes små staket och speciella snövallar, allt för att förhindra skateåkning. På slutet hade man även speciella kontrollbackar där skate inte fick åkas. I Holmenkollen 1985 på 15 km-tävlingen fanns kontrollbackar. Båda backarna var på dom första 5 kilometrarna. Tomas la då klister på en tejprensa som han sen stannade och rev bort efter

sista backen. Sen kunde han skejta dom sista 10 kilometrarna. När han passerade mig vid 10 km, där jag gav tid, var han i ledningen. När han hörde det skrattade han och sa "Dä hånne gö gott".

Vid VM 1989 i Lahti första dagens 30 km herrar så vann vi en trippel med Gunde Svan, Torgny Mogren och Jan Håland. Ett härligt VM att minnas.

Vid VM 1991 i Italienska Val di Fiemme tog vi medaljer nästan varje dag. Jag som poolmanager bodde på ett svenskt sponsorhotell och hotellchefen lovade champagne varje dag Sverige tog medalj. Han höll ordet och stod utanför hotellet och bjöd på champagne nästan varje dag.

De stora upplevelsorna under VM 1993 i Falun var bl.a. det enormt stora publiktrycket samt Torgny Mogrens Guld på 50 km. Naturligtvis har jag haft stora fördelar som militär under dom här åren. Främst kanske vid dom stora evenemang jag jobbat med.

Den första vinterolympiaden för handikappade gick 1976 i Örnsköldsvik. Jag var ordförande i Längdkommittén och ansvarade för längdtävlingarna. Vi fick ett akut behov av duktiga följeåkare till de blinda aktiva. Men efter några samtal till chefen för Armen och via Chefen för I 5 fick vi disponera idrottsplutonen.

Ett annat evenemang var när jag var generalsekretärare för SM-tävlingarna i

Nordiska grenar i Örnsköldsvik 1987. Då fanns ett önskemål att kungen skulle inviga tävlingarna. Eftersom Stig Synnergren var kungens adjutant och Swe Skipools ordförande kunde jag ringa honom direkt på ett speciellt telefonnummer.

Allt löste sig "på 5 minuter".

En av de allra största upplevelsorna under min tid som skidledare var annars sommar-OS i Barcelona 1992. Huvudsponsor var Sparbanken och vi hade ett samarbete med organisationen Svenskt Näringsliv, men det får jag berätta om vid ett annat tillfälle.

Ola Olsson

Lennart Sjödin visade naturbilder

Lennart Sjödin, Norrlandsträngare som nu jobbar på Studieförbundet, höll föredrag och visade fantastiska naturbilder för de båda Kamratföreningarna.

Han började med att prata om valet av fotoutrustning och hur olika objektiver påverkar bilden.

Kring ett axplock av bilder visade han hur man kan påverka bilden genom olika bländare och exponeringstider. Många frågor dök upp och trots en bra Smartphone med kamera så är det nog den klassiska kameran som regerar.

Temat för *föredraget* var fåglar. I en dialog med deltagarna berättade Lennart om häckningsplat-



ser, utbredning, läten och hur bildögonblicken har fångats. Som avslutning visades även en blandning av bilder som gav mersmak till ytterligare visningar.

Vid kaffestunden gavs tillfälle till samtal kring bilder i en mix med våra egna militära minnen.



Den minnesrika Glenn Solhin



I år är det tio år sedan studiecirkeln *T 3 på Remsle* startade. Sedan 2009 har det varit avbrott 2013 och 2016, men i övrigt har vi trampat på med ett varierande antal deltagare - 7 till 15. Över tiden har andelen *T 3*-anställda minskat och civilister ökat. Var och en har bidragit med egen kunskap, men det är särskilt en deltagare, som sticker ut - Glenn Solin. Med sin lokal-känedom och långvariga erfarenheter har han inte bara aktivt deltagit i mötena utan också tillhandahållit värdefullt källmaterial, skriftligt som muntligt.

Glenns farfar var hemmansägaren Olof Solin, som redan vid regementets ankomst till Remsle mo 1898 fungerade som dess hjälp-

reda och stödjande entreprenör. Han lånade ut redskap, höll med tvättinrättning, anlade vattenledningar, levererade ved m.m. Glenn har bevarat många kvitton, försäljningskontrakt, köpebrev, lagfartshandlingar etc. kvar efter farfar "Olle".



Nästan allt har han lånat ut till cirkelledaren, som kunnat använda det som pedagogiskt material. Ett exempel: som ägare till hemmanet Remsle 1 fick Olle Solin handlingar från laga skiftet av Remsle by på 1860-talet. Bland de dokumenten fanns ett om Remsles första diversehandel!

Förutom att Glenn Solin förvarar detta skriftliga kulturarv är han också muntlig förmedlare av historia. Han minns hur trångbodda remsleborna var före 1940- och 50-talen. Han berättar till exempel om en lärarinna som bodde längst in i ett garage. Han kommer ihåg var frisören Brylle höll till på Trångvägen. Efter alla turer med häst och mjölk-kärra till *T 3* minns han vilka befäl och civilanställda, som bodde på kaseronområdet. På den tiden var det lätt att få tillfälliga påhugg från regementet. Måste till exempel en dikesren klippas var det enkelt för ansvarigt befäl att bara ringa till Solin.



T 3-konst



1992 fyllde Sollefteå stad 75 år och Göhte Höglund, tog initiativet till ett projekt att avbilda Sollefteå i "lite anorlunda vinklar".

Uppdraget gick till konstnären Svend Erik Kjerulf att måla 75 akvareller som ställdes ut i Göhtes Galleri Lyktan.

Alla tavlorna såldes och skingrades därmed utan att någon dokumentation gjordes. Han var även inblandad i beställningen av Lars Holmers akvareller av Södra kaserngården och "I fält" där originalen ägs av *T 3 KF*.

Känner du till några fler akvareller, skisser eller kanske oljemålningar av *T 3* och verksamheten? Hör då gärna av dig till styrelsen.



Glenns erfarenhet av hästdragna transporter är också unik i våra dagar. I förbigående nämner han tryggheten under färd över älven vintertid eftersom hästen undvek osäkra passager med svag is.

Roligast var kanske att dra laxnot. Remsle byamän ägde fiskerätten vid Sollefteåbronns norra ände fram till Sollefteå kraftverks tillkomst 1966, då allt laxfiske uppströms måste upphöra. Men i sin ungdom kunde Glenn delta i arbetet: *"Där drog man upp stora bumlingar medan folk stod och såg på. Och fisken såldes ofta på stället till affärer och uppköpare."*

Den 19 december hade vi sista mötet för studiecirkeln *T 3 på Remsle*. Den hade då pågått sedan hösten 2009 med avbrott 2013 och 2016. Det har varit väldigt roligt och för deltagarna – som jag hoppas – också intressant. De ville fortsätta men dels har källmaterialet om Remsle sinat ordentligt och dels måste jag få arbetsro att



Notdragning 1949.

Valter Solin, Glenn Solin, Henry Wijkmark och "Jocke" Johansson.

Foto: Ragge Ellefsson.

skriva den avslutande fjärde delen om ämnet.

Den ska handla om affärsrörelser på Remsle.



Del 1-2



Del 3



Jan Molander
Cirkelledare

Luciabilder ur Bilddatabasen



Luciatåg i personalmatsalen.

Lucia Harry Eriksson,
tärna Paul Nässén och tomtenisse Erhard Sundberg.



Luciafirande i vpl-matsal.

Fr vr: Jan Skoog, Lennart Sidén, Nils-Erik Nyberg, Urban Staaff, Evert Lundin, Gustaf Kriigh och Lars Åhman.



Luciatåg på Tallnäset.

Stjärngossen Jörgen Wikner, här tillsammans med Sture Lantz.

SMKR regionala möte i Sollefteå 2019-10-09.

SMKR:s regioner motsvarar i stort sett den gamla milöindelningsindelningen. Förra året var vi i Östersund och i år stod Sollefteå som värd.

Mötet inleddes med kaffe och smörgås, som sig bör när man påbörjat sin resa till Sollefteå tidigt på morgonen. Vår ordförande Kjell Åström hälsade välkommen och berättade om byggnaden Apotekshuset, nuvarande Sollefteå Museum. Vidare att kommunen beslutat att avveckla verksamheten och de konsekvenser det riskerar få för det militära arvet.

Vårt regionala ombud för nedre Norrland, Sven Mattsson, tog vid och talade om Arméstabens flytt från Stockholm till Enköping, en enligt honom väldigt kostsam flytt.

Vi hade i förväg fått ett antal frågor som skulle avhandlas på mötet, bl.a. utgivning av tidningar, vår syn på regionindelning, inriktning för regionala möten och representant i SMKR huvudstyrelse.



Sven Mattsson SMKR

Efter grupparbeten och samlad diskussion kom vi fram till att tidningar och utskick är viktiga och har stort värde för våra medlemmar. Många medlemmar är inte intresserade av att enbart få info via sociala medier. En särskild grupp för tidningsredaktörerna skall bildas. Vi bör med tanke på avstånden behålla nuvarande regionindelning och fortsätta med våra möten i nuvarande form. Vi måste försöka få med alla kamratföreningarna i regionen.

Vi bör vara mer aktiva och föreslå representant till SMKR:s valberedningen.

Nyrekrytering är problem för samtliga föreningar och särskilt på orter utan förband. Här kan hemvärnsförband och återträffar var ett tänkbart alternativ. Viktigast är dock medlemsvärd, dvs att ta väl hand om de medlemmar vi har idag.

Under en givande dag hann vi dessutom med både lunch och eftermiddagskaffe.



Lars Kardin Fälyjägargruppen/ I 19, Lars Boström och Hans Naucler I 21, Gardar Nordlander ROSIV, Uno Gradin och Laila Nordström KA 5

Till nästa års arrangör av det regionala mötet utsågs KA 5 i Härnösand.

Bertil Olofsson

Diverse övrig information



Sedan Försvaret avvecklade i Sollefteå har regementets grav fram till våren 2019 skötts av en privat entreprenör.

Under en övergångstid har nu Kamratföreningen ansvarat innan kyrkogårdsförvaltningen ta över från 2020.

Datum för Kamratföreningens årsmöte regleras i våra stadgar till första torsdagen i mars.

Välkommen till årsmöte

5 mars 2020 kl 18.00

Plats och program är ännu inte klara, men vi återkommer på hemsidan, annons och i utskick.



På vår hemsida hittar du flera artiklar som inte fått plats i detta nummer, bla Tony Bostroms artiklar om FN-tjänst och sin militära tid.

Ur vårt filmarkivet har mer material digitaliserats.

T 3-Seniorernas intervjuprojekt är nu klara och kommer att läggas ut under januari 2020.

Här finns även länkar till kommunens arbete för en militär återetablering i Sollefteå.

Trängträff 2019 i Hässleholm

Årets Trängträff hölls i Hässleholm med T 4 som värd. Ett 50-tal trängare från hela landet anslöt till Stadshotellet.

Från oss Norrlandsträngare deltog Lars-Erik Linder, Kjell och Anita Åström, Bertil och Lena Olofsson, Kenneth Svasse och Barbro Sjö Dahl.

Fredagen började med lunch och som alltid när trängare träffas var stämningen glad och gemytlig. Alla hade mycket att prata med varandra om, och en del hade inte setts sedan förra Trängträffen.



Efter lunchen gick färden till Wanås slott mitt i Snapphaneland i Östra Göinges skogar. Slottet som ägs och bebos av familjen Wachtmeister är byggnadsminnesförklarad och ligger i direkt anslutning till det stora ekologiska jordbruket. Här finns även en stor slottsparken som idag är en skulpturpark av sällan skådat slag.

Varje år bjuds nya konstnärer in för att ställa ut sina skulpturer och installationer.



Vi bjöds på en fantastisk vandring med guide genom delar av parken, för att sedan på egen hand få upptäcka de 70-talet konstverk som fanns där, allt från Yoko Onos "wish trees for Wanås" till den kissande pigan "fideicommissum".



Efter fika i restaurangen och en snabb tur in i butiken var det dags för återfärd, då vi fick höra en massa spännande historier om snappharna.



På kvällen intogs en delikat middag med gubbröra på surdegsbröd, vildsvinsfilé med kantarellsås och rostade rotsaker samt Crème brûlée.

Det var perfekt dukat med runda bord så att alla kunde delta i samtalet.

För många fortsatte samtalen till långt in på natten.

Efter de sedvanliga snapsvisorna bjöd ordförande från T 3 Kamratförening Kjell Åström in till nästa Trängträff i Sollefteå.



På lördag morgon gick färden till fd regementsstaden Kristianstad. Vår guide var helt fantastisk. Det han inte visste om stadens historia var inte värt att veta. Vi passerade avrättningsplatser, Heliga Trefaldighetskyrkan, bastion Konungen och det gamla regementsområdet där han hade något spännande att berätta om allt vi passerade.

Vi konstaterade att ett dygn är allt för kort tid att träffas.

Välkommen till en tredagars helg i Sollefteå, 28-30 augusti 2020.

Barbro Sjö Dahl

Minnen från Bosnien 30 januari



Bertil Olofsson berättar
minnen från BA 11 i
Bosnien.

*30 januari kl 18.00
på puben Old Oak*

Efter föredraget,
Kamratmiddag, 125.-
(Ingen föränmälan)



Invigning av minnessten för Veteranerna



Lördag 30 maj 2020 invignings
Sollefteås minnessten för freds-
bevarande insatser.

Initiativet är taget av Veteraner-
na Ångermanland där Sollefteå
kommun stöttat och rest stenen
vid Ingrid Thulins stig nere vid
Ångermanälvens strand.

Programmet för dagen är ännu
inte klart men det planeras för
veteranparad, föreläsningar,
utställningar, musik och körer
samt inbjudan av både politiker
och militära företrädare. Under
denna helg genomför även
bosnienbataljonen, BA 11 en

återträff. 1998/99 verkade ba-
taljonen utanför Tuzla i Bosnien
-Herzegovina.

Evenemanget planeras och genomförs av Veteranerna Ångermanland med stöd av Sollefteå kommun samt kamratföreningarna I 21 och T 3.

Veteranerna Ångermanland tror att det kommer många gäster och veteraner. Vi hoppas också att Sollefteåborna kommer och hedrar alla de veteraner som gjort en insats för fred och demokrati runt om i världen avslutar Lars Sundeqvist.



Trängträff 2020 Sollefteå

28-30 augusti

Trängare trivs tillsammans

Kamratföreningen T 3 inbjuder övriga Trängkamratföreningar till Sollefteå för vår årliga träffen. 2010 var vi värd senast och nu är det vår tur igen. Vi planerar för ett möte fredag lunch/eftermiddag till söndag lunch.

På programmet står ”prova-på-aktiviteter” på I 21 skidskyttstadion, fältmiddag, försvarsinformation, busstur i världsarvet Höga Kusten, besök på High Coast Distilleri, Middag på Hotell Hallstaberget mm mm.

Anmälan:

Prel anmälan senast 1 mars och slutlig senast 15 maj.

Deltagaravgift 1500.-

För mer detaljerad information om program, rum och priser se vår hemsidan www.norrandstrangarna.se